



# το δικτυο

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

# 02 | 8 Νοεμβρίου 2007 | € 0,01

## Αυτή είναι ώρα μάχης

Το «ΔΙΚΤΥΟ» έγινε δεκτό με χαρά από τον κόσμο της ευρύτερης παράταξης κι αποτέλεσε το έναυσμα για να γίνει σαφές ότι η έλλειψη ενός επικοινωνιακού μέσου αδυνατίζει την επαφή με το λαό. Δεν μπορεί πλέον να βασίζεται κανείς στα ΜΜΕ που επιζητούν να ποδηγετήσουν την πολιτική του τόπου, να αιχμαλωτίσουν τους πολιτικούς και να παγιδεύσουν τον ελληνικό λαό. Το ΠΑΣΟΚ κινδύνευσε. Απειλήθηκε η ενότητά του, υπονομεύτηκε η αυτονομία του. Εμπιστεύομαστε σ' αυτή την κρίσιμη στιγμή τον Γιώργο Α. Παπανδρέου και είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρξει σαφής διαχωρισμός στην κορυφή. Στην άκρη οι έμποροι της εξουσίας, οι αριβίστες, οι αμοραλιστές και οι καριερίστες ομοιοπαθιστές που επιζητούν να χειραγωγήσουν το συναισθηματισμό της δημοκρατικής παράταξης και να εξασφαλίσουν την ανέλιξή τους, εμποδώνοντας σχέσεις υποταγής στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η περιπέτεια αυτή της εκλογικής διαδικασίας με όλα τα συνακόλουθα, έδωσε μια τεράστια ιστορική ευκαιρία να προχωρήσει χωρίς χρονotριβή σε μια πλατιά ιδεολογική και πολιτική ζύμωση στη βάση, για το ξεκαθάρισμα τόσο της στρατηγικής όσο και της τακτικής του Κινήματος για να προσδιοριστεί η οργανωτική του δομή, με τρόπο που να εξασφαλίζει τόσο τη δημοκρατική λειτουργία όσο και την πειθαρχία... Είναι καιρός πλέον, το Κίνημα να θέσει τέρμα στην εσωστρέφειά του, να αφογκραστεί και να αγκαλιάσει το λαό και να μπει στην πρωτοπορία των πολιτικών αγώνων για την ανατροπή της Δεξιάς.

το δικτυο

# Το μήνυμα της κοινωνικής βάσης Ο Γιώργος εμπνέει

## Δεν θέλουμε γκέπη Δούρειο Ίππο της Δεξιάς

**ΠΕΝΗΝΤΑ** μέρες από την επόμενη των εθνικών εκλογών, μαίνεται ένας πρωτόγνωρος επικοινωνιακός πόλεμος. Ένας πόλεμος εντυπώσεων από τα εξωθεσμικά κέντρα εξουσίας και την οικονομική ολιγαρχία του τόπου για να επιβάλλουν τον εκλεκτό τους στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Να χειραγωγήσουν την πολιτική, να διατηρήσουν τον έλεγχο μέσα από τους κομματικούς αξιωματούχους.

Πενήντα μέρες η κοινωνική βάση του ΠΑΣΟΚ αντιτίθεται νικηφόρα και εμπνέεται από τον Γιώργο Παπανδρέου, για την απελευθέρωση και αυτονομία

της πολιτικής από τη διαπλοκή. Είναι ιστορικές στιγμές για το ρόλο των πολιτών. Ποτέ στο παρελθόν ο ρόλος της κοινωνικής βάσης δεν ήταν τόσο ενεργός και συμμετοχικός στις κομματικές και πολιτικές εξελίξεις. Ποτέ πριν η κοινωνική βάση δεν ξεπέρασε έτσι και δεν αγνόησε την επαγγελματική διαμεσολάβηση των επικοινωνιακών μέσων και των επαγγελματιών της εξουσίας, το σφετερισμό της εκπροσώπησης που παράγει πολιτικό αποκλεισμό. Απέναντι στους διψασμένους για την εξουσία, που είναι έτοιμοι να ξεπουλήσουν αρχές, ιδέες και αξίες της σοσιαλιστικής φυσιο-

γνωμίας του κινήματος για να κατακτήσουν με οποιοδήποτε τρόπο την εξουσία για την εξουσία. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Δεν θέλουμε γκέπη «Δούρειο Ίππο» της δεξιάς, μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλουμε μόνον εναλλαγή προσώπων στη διαχείριση της εξουσίας. Θέλουμε αλλαγή στο σύστημα εξουσίας, συμμετοχική δημοκρατία, κοινωνικό κράτος, κοινωνική οικονομία – που εκφράζει τα κοινωνικά στρώματα και όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου.

Αυτές τις ημέρες η κοινωνική βάση απέδειξε ότι δεν παραμυθιάζεται από τους «πρετεντέρηδες» και τα μεγάλα συμφέροντα που ακατάπαυστα επαναλαμβάνουν ότι μόνον ο Ευάγγελος Βενιζέλος μπορεί να κερδίσει τον Καραμανλή, παρά το γεγονός ότι η κοινωνική βάση εμπιστεύεται Γιώργο Α. Παπανδρέου. Δεν πέρασε η σημαντικότητα των επιχειρημάτων. Στο επίπεδο της κοινωνίας, περιορισμένοι φαίνεται να είναι οι αφελείς και κοινωνική μειοψηφία, πάντοτε οι ιδιοτελείς, για να πιστέψουν οι πρώτοι και να επιβάλουν οι δεύτεροι, πως μόνο η προσωπική ευφροσύνη του Βενιζέλου μπορεί να εξασφαλιστεί τη νίκη επί του Καραμανλή. Πού αμφιβάλουμε εάν ο Βενιζέλος έχει την ικανότητα να συνδέσει μια άλλη κεντροδεξιά δίπλα στη Νέα Δημοκρατία.

ΣΕΛΙΔΑ 2 →



## Η ελληνική γλώσσα και η πολιτική του Βενιζέλου

«Γυρνάς δεξιά και αριστερά και λες ότι ο πρόεδρος είναι ανίκανος» είπαν στον κ. Βενιζέλο ο Χρ. Παπουτής και ο Χρ. Πολυζωγόπουλος. «Πείτε με και μένα ανίκανο. Πρόκειται για πολιτική κρίση. Δεν είναι ύβρις» απάντησε εκείνος... Είναι φανερό ότι πλέον οι πολιτικοί άνδρες που ορισμένοι εξ αυτών είναι και πανεπιστημιακοί δάσκαλοι οδηγούν σε μια απαξίωση και τη νεοελληνική γλώσσα, αφού πλέον οι λέξεις έχουν αρχίσει ν' αλλάζουν νόημα. Η διαστροφή των εννοιών είναι στην ημερήσια διάταξη. Ο κ. Βενιζέλος όμως επιζητεί να ερμηνεύει τις λέξεις κατά το δοκούν και να ταξινομεί τις έννοιες σύμφωνα με τον προσωπικό του μηχανισμό συμπεριφοράς που προφανώς θέλει να είναι μοναχά πολιτική. Είναι σαν να θέλει να αλλάξει το νόημα των λέξεων και να χάσουν την πρωταρχική σημασία τους. Αλλά η πολιτική πλέον για τον κ. Βενιζέλο δεν είναι τίποτε περισσότερο από την ιδεολογία της «ικανότητας» και ο ίδιος συνεχώς επιζητεί να δικαιολογήσει θεωρητικά το γεγονός ότι είναι «ικανός», δηλαδή μιλάει αδολεσκά, η όψη του είναι συνεχώς «αναμμένη», τα μάτια του πετάνε σπι-

θες, χρησιμοποιεί το καθημερινό λεξιλόγιο του Έλληνα, προσαρμόζοντάς το στην προσωπική πολιτική του αντιπαράθεση. Αν κατά τη γνώμη του δικαιολογείται πολιτικά ο χαρακτηρισμός του Γιώργου ως «ανίκανος», τότε συνεκδοχικά θα ήταν εύλογο να χαρακτηρίσει κανείς τη δική του στάση ως πολιτικά «ανήθικη», αφού εμείς πιστεύουμε ότι η πολιτική πέρα από την ωμότητα με όλα τα συμπαρομαρτούντα, έχει και στοιχεία ηθικής. Αν θέλει να επικαλεστούμε, από την ανάποδη, τον «Ηγεμόνα» τού (προσφιλή του) Μακιαβέλι, δεν είναι δυνατό να ανακηρυχθείς ηγεμόνας «με κακούργα και ανόσια μέσα». Ο κ. Βενιζέλος από την εποχή που ο Γιώργος ανέλαβε την ηγεσία του Κινήματος, κρατάει ακατάπαυστα ένα σπαθί στο χέρι – όχι για τους πολιτικούς αντιπάλους αλλά για τον σημερινό πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα φαίνεται ότι η «ηγεμονία» του Γιώργου προέρχεται καθαρά από τα μέλη, τους οπαδούς και φίλους του Κινήματος. Σ' αυτούς στηρίζεται, αυτοί τον ανέδειξαν, συγκεντρώνουν την εκτίμησή τους, κι έχει τα ηθικά και πολιτικά χαρακτηριστικά του πολιτικού που επικοινωνεί με το λαό, είναι φίλος του, και επιδιώκει να ανοίξει το δρόμο για την ενεργοποίηση του πολίτη και τη συμμετοχή του σε ζωτανικές και ανεξάρτητες κινήσεις που θα γίνουν φορείς ανανέωσης της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Έχει τεράστια σημασία να

θεσμοθετηθεί το δικαίωμα του πολίτη να συμμετέχει άμεσα στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και αποφάσεις που θα καθορίζουν τα πλαίσια και τις συνθήκες της καθημερινής του ζωής. Αλλά η επικοινωνία με τον πολίτη να γίνεται με όρους ειλικρινούς διάθεσης προσφοράς, με καθαρές κουβέντες και με πολιτικούς όρους. Ο κ. Βενιζέλος έκανε το τραγικό γι' αυτόν λάθος να προσπαθεί να παρασύρει τον Γιώργο Παπανδρέου στο γήπεδο της φραστικής αλχημείας, υπερασπιζόμενος τον εαυτό του και αγωνιζόμενος να επιβάλει το ΕΓ του που διαστρέλλεται ή συστρέλλεται αναλόγως των περιστάσεων. Ο κ. Βενιζέλος έκανε ακόμα ένα βασικό λάθος. Κι από αυτό φαίνεται ότι δεν έχει διαβάσει καλά τον «Ηγεμόνα» του Μακιαβέλι, ο οποίος λέει χαρακτηριστικά: «Ένας συντετός ηγεμόνας αποφεύγει πάντα τους τέτοιους [μισθοφορικούς] στρατούς και στηρίζεται μονάχα στους δικούς του. Και προτιμάει να νικηθεί με τα δικά του στρατεύματα παρά να νικήσει με τα ξένα, γιατί δε θεωρεί αληθινή νίκη αυτή που κερδίζει με ξένα όπλα». Έχουμε και λέμε: Στηρίχτηκε στα εκδοτικά συγκροτήματα και στο στρατό που του παραχώρησε ο κ. Σημίτης. Εκ των υστέρων, παρά τις προσπάθειές του να διώξει από πάνω του τη ρετασιά, δυστυχώς δεν κατάφερε και πολλά πράγματα.

ΝΙΚΟΣ Χ. ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ

ΣΤΡΗΧΤΟ





















# Ψηφίζουμε Γιώργο Παπανδρέου

## Γιατί τον χρειαζόμαστε η Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα όραμα και ένα σχέδιο για τη θέση που πρέπει να διεκδικήσει στον κόσμο και στην Ευρώπη. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια της απομόνωσης και της ακινησίας. Τη στιγμή που το 80% των αποφάσεων που αφορούν στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη λαμβάνονται στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ασφάλεια και η ευημερία των Ελλήνων και της Ελλάδας εξαρτώνται από διαρκή διεκδίκηση, με πειστικότητα και αποτελεσματικότητα, στον ευρωπαϊκό αλλά και στον παγκόσμιο στίβο.

Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου είναι κατά γενική ομολογία ο ικανότερος Έλληνας πολιτικός: Στην αντίληψη των διεθνών εξελίξεων, αποδεδειγμένα στην αποτελεσματική διαπραγμάτευση σε επίπεδο διεθνών οργανισμών και κυρίως Ευρωπαϊκής Ένωσης από την οποία η Ελλάδα αντλεί την συντριπτική πλειοψηφία των κονδυλίων και της οποίας Ένωσης οι αποφάσεις επηρεάζουν καθοριστικά τις ζωές μας; Στην πρόσληψη των αλλαγών και των συσχετισμών του σύνθετου διεθνούς αλλά και περιφερειακού περιβάλλοντος; Και συνακόλουθα των επιπτώσεων αυτών στα εθνικά μας συμφέροντα. Πιο συγκεκριμένα, ως Υπουργός Εξωτερικών έχει αποδείξει ότι γνωρίζει καλύτερα από τον οποιονδήποτε πώς να διαπραγματεύεται, πώς να διεκδικεί και να προασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα. Από τα πολλά παραδείγματα, η, από κοινού με τον Κώστα Σημίτη, διασφάλιση της ομαλότητας, παρά τα περί του αντιθέτου θρυλούμενα από ισχυρούς μας εταίρους και την Τουρκία, ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί το αποκορύφωμα. Το «παλμαρέ» των επιτυχιών του περιλαμβάνει επίσης ιστορικές αποφάσεις για τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, τη φυσιογνωμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ρήτρα αλληλεγγύης των κρατών μελών που είναι το θεμέλιο για μια κοινή αμυντική πολιτική της Ευρώπης και εξαιρετικής σημασίας για τη χώρα μας, ακόμη και τη σθεναρή στάση της ελληνικής προεδρίας στον τότε επικείμενο πόλεμο στο Ιράκ παρά το ότι είχε να αντιμετωπίσει ισχυρές αντιστάσεις αλλά και εσωτερικούς υπονομευτές.

Είναι ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που έχει αντιληφθεί ότι στη νέα εποχή στην Ελλάδα, όπως και σε κάθε χώρα, προσφέρονται δύο δυνατότητες: είτε να συμμετέχει ενεργά στο παγκόσμιο γίγνεσθαι κινητοποιώντας όλο το δυναμικό της και αναλαμβάνοντας συνεχώς πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη χώρα διεθνώς και της επιτρέπουν να προχωρήσει μπροστά με σεβασμό

στο αξιακό υπόβαθρο της κοινωνίας, είτε να επιλέξει το περιθώριο και να απέχει από τις εξελίξεις, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται καλύτερα τα συμφέροντα της χώρας. Επίσης, η χώρα έχει ανάγκη από ένα πολιτικό που έχει ένα σαφές πολιτικό στίγμα απέναντι στις αναδυόμενες νέες πραγματικότητες: Στην εποχή μας τόσο τα χρόνια (ανεργία, φτώχεια, εργασιακά, περιθωριοποίηση μεγάλων κοινωνικών ομάδων, διαμάχη πολιτισμών και θρησκειών) όσο και τα πιο πρόσφατα (μετανάστευση, περιβάλλον, ρόλος ΜΜΕ, παγκόσμια τρομοκρατία, κινεζικά προϊόντα, φτηνή εργασία, αναζήτηση εθνικής ταυτότητας, ψηφιακός αναλφαβητισμός, κ.α.) προβλήματα απαιτούν σύνθετες και πρωτότυπες λύσεις. Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου, δεδομένου ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα από τον καθένα το διεθνές περιβάλλον, είναι σε θέση να ιεραρχήσει τις δημόσιες πολιτικές για την παιδεία, την υγεία, τη δημόσια διοίκηση, την έρευνα, τις νέες τεχνολογίες και να τις εντάξει στην απαιτητική διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Σε πλήρη αντίθεση με δεξιές λογικές ο Γιώργος Α. Παπανδρέου δεν θεωρεί τις δημόσιες πολιτικές ως επιβαρυντικές του προϋπολογισμού αλλά ως συστατικό στοιχείο της παραγωγικής ανάπτυξης της χώρας.

Εντέλει, στο παγκοσμιοποιημένο και αλληλοεξαρτώμενο περιβάλλον εύκολα γίνεται αντιληπτό ποιο πρόσωπο έχει τις γνώσεις, τα φόντα, την κουλτούρα και το κύρος να προστατεύσει αλλά και να προωθήσει αποτελεσματικότερα τα συμφέροντα της χώρας μας. Αυτός που αντιλαμβάνεται τις παγκόσμιες, ευρωπαϊκές και εθνικές τάσεις, όχι μόνο μπορεί καλύτερα να διαχειριστεί την εξωστρέφεια αλλά και να αντιμετωπίσει τους κινδύνους για την ελληνική κοινωνία που απορρέουν από την παγκοσμιοποίηση.

## Γιατί τον χρειαζόμαστε το πολιτικό μας σύστημα

Θέλουμε πολιτικούς πραγματικά ανεξάρτητους. Θέλουμε πολιτικό σύστημα με ουσιαστική αυτονομία απέναντι στα μεγάλα συμφέροντα. Θέλουμε να ξεφύγουμε από την σημερινή αποτελμάτωση του πολιτικού συστήματος στις πελατειακές εξαρτήσεις και την απαξίωση της γενικευμένης υποψίας διαφθοράς. Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου πιστεύει σε αξίες και επιδιώκει μέσω της εξουσίας να τις κάνει πράξη. Δεν τον ενδιέφερε ποτέ η εξουσία για την εξουσία. Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου ήταν και είναι στην εμπροσθοφυλακή της μάχης της αυτονομίας της πολιτικής απέναντι σε κάθε μορφής συμφέροντα και σε εξωθεσμικά κέντρα εξουσίας. Έχει συστηματικά προτείνει ριζοσπαστικές τομές στο πολιτικό σύστημα ώστε να σταματήσει η εξάρτηση της πολιτικής από την οικονομία και τα media και να ενισχυθεί η διαφάνεια και η υποχρέωση λογοδοσίας κάθε εξουσίας.

Πρότεινε μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, όπως την άμεση εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, την κατοχύρωση εγγυημένου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης, της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας. Δεσμεύτηκε για μεγάλες μεταρρυθμίσεις αποκέντρωσης. Όταν πρότεινε τον δεύτερο Καποδίστρια και την αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση, όλοι δίσταζαν. Σήμερα, τα λένε και άλλοι, αλλά δεν τα εννοούν. Ριζοσπαστική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, ευθυνών, φόρων, εξουσίας, στη χώρα μας μόνο ο Γιώργος Α. Παπανδρέου μπορεί να κάνει. Πρότεινε μία μεγάλη μεταρρύθμιση ανασύνταξης των θεσμών αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας με την εισαγωγή νέου εκλογικού νόμου για την αυτοδιοίκηση α' και β' βαθμού, τη Βουλή και την Ευρωβουλή. Με συνδυασμό μονοεδρικών περιφερειών και λίστες σε ευρείες περιφέρειες, που θα δώσει στους εκπροσώπους του λαού πραγματική ανεξαρτησία από συμφέροντα και υποψίες συναλλαγής και θα τους απαλλάξει από το άγχος των πελατειακών σχέσεων. Έχει μία σαφή και ξεκάθαρη τοποθέτηση γύρω από τις απαραίτητες κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες:

Προσδιορίζοντας την κοινωνική μας ταυτότητα επιδιώκει τη διασύνδεση των δυναμικών στρωμάτων με τα ασθενέστερα και τη δημιουργία ενός δικτύου ασφαλείας για τους αδύναμους. Εργασία, δυνατότητες/ευκαιρίες, πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία και ασφάλιση για τα δυναμικά στρώματα, αλληλεγγύη, ασφάλεια και προστασία για τα πιο αδύναμα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Από το 2004 έχει προτάξει μία σαφή πολιτική συμμαχιών με την αριστερά. Δεν μιλεί, όπως κάποιοι, μονοθεματικά για διάλογο αλλά για κοινή δράση, μέσα από την οποία διευκολύνεται και η επιδιωκόμενη προγραμματική σύγκλιση. Γιατί ο Γιώργος Α. Παπανδρέου δεν δίστασε ούτε μία στιγμή το 2004 να αναλάβει τα νήια του Κινήματος για να το «γλιτώσει» από την επικείμενη συντριβή. Παρόλο που γνώριζε ότι το καθαρά προσωπικό του συμφέρον θα ήταν να μην αποδεχθεί την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ, το αντιμετώπισε ως θέμα αρχής: οι ηγέτες φαίνονται στα δύσκολα. Το Κίνημα τον χρειαζόταν και αυτός αποφάσισε να υπηρετήσει το Κίνημα αντί να εξυπηρετήσει τον εαυτό του.

